



Nieuwsbrief april 2013

Komen en gaan

Dit jaar beëindigde Habib Sadala zijn studies. We sponsorden hem vanaf het lager onderwijs. Via AVSI zorgden wij voor schoolgeld, uniform en zakgeld. Hij nam ook deel aan schoolreisjes en vakantie-activiteiten georganiseerd door AVSI. We betaalden een deel van de huishuur van het gezin dat hem opnam na de dood van zijn ouders. Al die tijd werd Habib gevolgd door een sociale werker van AVSI. Aan het einde van zijn middelbaar onderwijs volgde hij enkele activiteiten rond studiekeuze. Hij koos voor communicatie, een “graphics course” aan het Nairobi Technology College. Tijdens de vakanties deed hij vrijwilligerswerk bij een organisatie die video’s maakt over het leven in Kibera, met de bedoeling er de goede verstandhouding te bevorderen. Het laatste nieuws dat we over hem kregen is dat hij bij een andere organisatie een korte opleiding gaat volgen over verzorgen van video’s en onderhoud van het materiaal.

Ik stuurde voor de laatste keer een brief aan Habib in maart, en moet toegeven dat ik het telkens jammer vind als een van onze studenten het programma verlaat. Maar dat is de bedoeling, natuurlijk. Hun laatste brief is altijd vol hoop op de toekomst gericht en zij delen mijn spijt niet.

Dit jaar hebben we twee nieuwe recruten bij AVSI, Aoko Elvis Ochieng en Kamau Moses Nicholas. Hopelijk staan zij aan het begin van een even succesvol onderwijsparcours als Habib.



Brieven schrijven

Wij hebben nooit gevraagd dat de kinderen ons brieven zouden schrijven, maar bij AVSI is dat blijkbaar de gewoonte. En het is een plezier om zo de studenten jaar na jaar te zien evolueren. De eerste brieven zijn vooral tekeningen, met een enkel woord er bij zoals ‘house’ of ‘cat’, of ‘me’. Later worden dat onderhoudende verslagjes over hun schoolleven, hobbies en sportactiviteiten.

Ook Mrs Wassajja, die 15 kinderen begeleidt in Masaka in Oeganda, startte met brieven schrijven. Mij viel op dat die brieven veel formeler waren en weinig persoonlijk. De helft ging er over hoe dankbaar zij ons en God zijn voor het sponsoren, in de andere helft wensten ze ons het allerbeste en beloofden ze voor ons te bidden. Antwoorden was niet gemakkelijk. Ik probeerde aan ieder kind een persoonlijk antwoord te sturen aan de hand van hun schoolresultaten, een zeldzame opmerking over hun lessen of vakantieplannen, hun handschrift en mijn eigen leven. En inderdaad: hun brieven werden ook persoonlijker. In januari beantwoordde ik hun nieuwjaarsbrieven, en in februari stuurden ze allemaal een kort antwoord via email. Zo schreef Vincent: *"you are living on the tenth floor and I was too scared to know that because that is high and when it were me I would have fainted because I fear such things and I don't climb trees, when I climb them, I fall down."* Edrine ging ook verder op wat ik haar geschreven had: *"It is nice that you keep your fruit in a big Ugandan basket which was beautifully made. I am also trying to make small bags out of banana fibers and palm and I think by one year I will be producing good ones."* En de jonge Bernard: *"We have started eating the vegetables I grew. Also I sold some of them and bought a pair of shoes and a school bag."* Raphael's brief gaf informatie over de begeleiding door Mrs. Wassajja. Ze had alle gesponsorde kinderen bijeen geroepen en *"she talked much about behaviour, studying hard and that we should avoid bad groups."*



Van de kleine Raymond kregen we geen nieuwe brief. Vorig jaar had hij geschreven dat hij de eerste van de klas wilde zijn, maar zijn rapport vermeldt dat hij 35^{ste} op 95 is, met de opmerking *"Potential to do better"*. Misschien schrijft hij opnieuw als hij dat potentieel waargemaakt heeft.

Overzicht van de gesponsorde kinderen

AVSI, Nairobi: 25 kinderen uit Kibera

Patricia, Nairobi: 3 kinderen, Consolata aan de universiteit, Cyril en Pauline in het lager onderwijs.

Salome, Nairobi: 7 studenten, 6 in hoger onderwijs, 1 in het middelbaar. We kregen nog steeds geen nieuws voor 2013.

Mrs Wassajja, Masaka: 15 kinderen waarvan nog 2 in het lager onderwijs.

Josephine, Masaka: twee meisjes in het middelbaar onderwijs.

Vivienne, Nkozi: 1 jongen, Raymond, in het derde leerjaar.

Algemene vergadering

De jaarlijkse vergadering vond plaats op 9 maart. Het jaarverslag is te vinden op de website (<http://schoolaid.ursulinenmechelen.be/>) of kan u opgestuurd worden.

Sedert vorig jaar pakken we het aspect fondsenwerving intensiever aan, met het verhoopde positieve resultaat. Ook in het eerste trimester van 2013 blijven we giften ontvangen. Uw bijdrage maakt echt een verschil voor deze kinderen, die dank zij u kunnen opgroeien met een perspectief. In hun naam wil ik u daar van harte voor danken.

Maria-Pia Waelkens

Voorzitter School Aid vzw