



Sinds mei 2016 is er opnieuw een School Aid website. De studenten van Ursulinen Mechelen hebben een volledig nieuwe site opgebouwd, omdat de oude site door een fout bij de provider verloren was gegaan. De klas van dit jaar zal werken aan de foutjes die er nog in zitten, en nieuwe informatie inbrengen. Want het is niet omdat er geen nieuwe informatie is dat er geen nieuwsbrief was in augustus, zoals andere jaren. Het was eerder een probleem van tijd vinden om te schrijven.

AVSI in Nairobi, Kenia

Voor AVSI is dit jaar precies een nieuw begin. In januari kwamen er 8 nieuwe kleintjes bij, en in juli nog eens 8. Dat wil zeggen dat 16 jongeren het programma dit jaar verlieten. Die stuurden allen een bedanking en afscheidsbrief, en ik moet zeggen dat me dat raakte. Nu is er niemand meer over van de 50 die AVSI in 2004 overnam van Artsen zonder Grenzen. Ik denk dat ik me een beetje voel zoals echte ouders die hun kinderen de deur zien uitgaan. Zo denkt Boniface Erero (MSF-006) er blijkbaar ook over:

part of our family, you were like the mother I never had because you were there for me through my education and through the photos you watched me grow.



De kleine Sarah ziet het ook zo. In mijn laatste brief had ik wat over mezelf geschreven en kreeg als antwoord:



Thanks for the letter I received and the picture. My birthday will be on the 19th April 2016 and I will eat a cake and dont say that you dont have a child because you are like a mother to me. I am doing good at

Patricia in Nairobi, Kenya

Bij Patricia blijft alles hetzelfde: Consolata nam na een sabbatjaar haar universiteitsstudies weer op. Zij stuurde meer foto's van presentaties die ze geeft op Hiv-aids conferenties. Ik vroeg haar onlangs hoe haar studieprogramma er dan wel uitziet, maar moet daar nog antwoord op krijgen. Cyril begint in januari middelbare studies, en ik vroeg Patricia een goede school te kiezen voor deze bijzonder goede student. Pauline sukkelt door het middelbaar maar kan zonder eindexamen geen technisch hoger onderwijs beginnen. Haar leerkrachten beloofden haar dit jaar speciaal te ondersteunen. We zien in december hoe het verder moet.

St Anthony Buggya in Masaka, Oeganda

Bij de studenten in Masaka gaat alles zijn gewone gangetje: elk trimester betaalbewijsjes en rapporten van de studenten en nu wachten op de nieuwjaarsbrieven. Met één uitzondering: ik had Mrs. Wassajja gevraagd waar Mayengo Ibrahim was en wie Baale Robert was. De goede en serieuze Mrs. Wassajja, die haar troep zo nauwgezet begeleidt, moet het verschrikkelijk gevonden hebben. Ziehier het verhaal.

It is true that I didn't tell you why Mayengo Ibrahim was replaced by Baale Robert. In fact, it hurt me so much. Mayengo was a very good boy from Primary 1 up to Senior 3. Then he changed into the worst person, I tried my best but everything was in vain. He had joined bad groups and used to escape from school to join his group. When he joined Senior 5, there he really became unruly. The school director forced him not to leave the compound without his permission. One night, he ran away and joined his group. He did not come back. We tried to trace him, he was found living with a young girl, who is now his wife. Then he made forgery in the bank and he was imprisoned for a period. He was proven to be a thief.

I am sorry for not informing you, but I decided to replace him with Baale who had just lost his parents in a motor accident.

May God bless you.

Mayengo is een uitzondering en de overige kinderen doen het goed. We kunnen Mrs. Wassajja alleen maar gelijk geven dat ze Baale in het programma opnam.

Josephine in Masaka, Oeganda

Victoria heeft nu ook 'the chamber of secrets' en 'the prisoner of Azkaban' gelezen, en vindt het zo plezant boeken te kunnen lezen die de hele wereld leest. Verder koos ze als hoofdvakken 'biology, chemistry, agriculture and mathematics'. Haar oudere zus Josephine Justine schreef een lange en enthousiaste brief met verhalen over haar stages als verpleegster. Binnenkort doet ze haar eindexamen. Op de foto is zij bovenaan de derde van rechts.



Vivienne in Kyengera, Oeganda

Stephen, de jongen wiens vader een ongeval had en zijn werk verloor, ging met zijn vader terug naar hun dorp, en Vivienne heeft er geen nieuws meer over. Vivienne denkt dat Raymond's moeder zich niet meer bezighoudt met de studies van haar zoon, maar slaagt er niet in haar houding te veranderen. Ik volgde een e-mailuitwisseling tussen Vivienne en Josephine die haar aanspoort het toch verder te proberen, maar Vivienne zou het hele geval graag opgeven. Wel zou ze graag een moeder helpen die het schoolgeld aan de Balamory school betaalt in muntjes van 500 shilling (0.13 €). We gaan in januari zien hoe alles verloopt.

Sponsors met een origineel idee

Het is hartverwarmend steeds opnieuw te merken hoe ons School Aid-projectje steun blijft ontvangen, via het rechtstreeks sponsoren van een student, via maandelijks bijdragen, via soms erg grote bedragen. Dit jaar vermeld ik graag twee bijzondere initiatieven. Kasper stuurde ons zijn geboortegeschenkjes en heeft nu een plaatsje op de website. En in Pepingen toonden de bezoekers van een opentuin dag hun waardering voor een mooie tuin en prachtig weer via een giftenbus. School Aid bedankt iedereen die deze nieuwsbrief leest: voor hun belangstelling, hun bijdrage, hun creatieve sponsorideeën.

Pogingen tot fraude

Op 9 februari dit jaar kreeg de bankbediende die zich met School Aid bezighoudt een e-mail van rnpwaelkens@gmail.com met de vraag 9560 euro over te schrijven naar de bankrekening van Agnes Wanjiku in Nairobi. De e-mail was in het Nederlands, maar met de typische fouten van internetvertaling. Ik veranderde mijn e-mailadres.

Op 24 augustus was er opnieuw een e-mail in gebrekkig Nederlands, met de vraag 6500 euro over te schrijven aan Laban Kimuli in Uganda, die een Bachelor of Science Public Health wou beginnen. Deze mail kwam van het adres nieuwmpvv@gmail.com, vv in plaats van w. Dan keken we eens grondiger naar het eerste e-mailadres: rn in plaats van m. Ik had mijn e-mailadres niet moeten veranderen. In die tweede poging tot fraude waren bankgegevens en andere details genoteerd in een pdf-bijlage, met mijn handtekening. Ik gaf het aan bij de politie, en ook in Oeganda gaan ze het aangeven bij de 'commander professional standards' in de hoofdstad. Maar wie is daar op de hoogte van het School Aid project die tegelijk mijn handtekening heeft? De bank in Masaka en de politie.

Het is niet plezant, maar we zijn waakzaam. Bij de School Aid-rekening in de bank in Brussel staat een waarschuwing om op te letten, en ook onze contactpersonen in Oeganda en Kenia zijn verwittigd.

Maria-Pia Waelkens
Voorzitter School Aid vzw