



Nieuwsbrief oktober 2022

schoolaid.be@gmail.com
www.schoolaid.be
BE38 4263 1856 7172

Zopas kreeg School Aid een brief van Valentin. Ik was die brief nog aan het lezen, toen ik van puur enthousiasme deze nieuwsbrief begon te schrijven.

Wij sponsoren kinderen in Kenia en Oeganda, omdat ik daar mensen en situaties leerde kennen tijdens mijn werk met Artsen Zonder Grenzen en het Instituut voor Tropische Geneeskunde. In Oeganda leerde ik ook Hellen kennen, die net zoals Josephine en Vivienne een vriendin geworden is. Josephine en Vivienne werken al lang mee met School Aid, Hellen deed dat niet.

In oktober 2021 vroeg Hellen via Josephine of School Aid de studies voor Valentin kon betalen. De email van Josephine daarover was een voorbeeld van handige overtuigingskracht, de moeite om hier te kopiëren:

This week Hellen called me about a young boy from Rwanda who approached her looking for financial assistance to enable him continue with his studies. She said that the boy is taken care of by her vulnerable single mother who was abandoned by her husband some time back. And now with challenges here and there the mother is no longer able to meet the education requirements for her son. Yet the boy is good and very much interested in his studies. And if he does not get assistance he will not continue with his studies however much he likes to do so.

Is there a possibility of taking on this vulnerable boy as Josephine Namujumbi is graduating this October 2021? Also, there will be some students from St. Anthony Buggya who will graduate in the near future. I think with this, we can consider this young boy.

School Aid zei OK, alhoewel via Oeganda in Rwanda werken niet noodzakelijk eenvoudig zou zijn. Maar alles verloopt goed. Hellen stuurt via telefoon het schoolgeld naar Rwanda, en we krijgen zo ook de betaalbewijsjes en Valentin's schoolrapporten. In mei 2021 kregen we een eerste lief en dankbaar briefje van Valentin. Zijn Engels was nogal beperkt. Het lager onderwijs is in Kinyarwanda, zijn moeder spreekt geen Engels, zij is van de generatie die nog Frans leerde. Nu is het middelbaar onderwijs in Rwanda in het Engels. Hij schreef vooral om zich te verontschuldigen over zijn slechte schoolresultaten. Wij waren er al aan gewoon dat hij de eerste van de klas was, nu was hij maar de 6^{de}, maar was ziek geweest. Inderdaad, zijn volgende rapport was opnieuw beter. Zijn brief van eind augustus was langer, en in duidelijk beter Engels. Alhoewel het vooral over cijfers ging, want wij hadden voorgesteld dat hij voor het nieuwe schooljaar naast schoolgeld ook schoolbenodigdheden mocht aanrekenen. We kregen een lijstje (rekenmachine, schriften, een rugzak, schoenen, etc.) met prijzen. Om zeker te zijn dat we alles goed begrepen hadden, eindigde hij met een nota bene: "NB: The total money for next school year is 90 800 RWF".



Valentin in 2021

In september schreef ik een brief terug. Daarin schreef ik hoe Rwanda in het nieuws gekomen was met de plannen van het Verenigd Koninkrijk om hun vluchtelingen naar Rwanda over te vliegen, en ook over de droge zomer en de hoge gas- en elektriciteitsprijzen in Europa. Dit laatste om te tonen dat het geld in Europa ook niet aan de bomen groeit, want ik wil niet dat onze gesponsorde kinderen dat denken. Ik eindigde met: "Is your English already good enough to understand my letter? Maybe you need to consult a dictionary?"

En vandaag dus de volgende brief van Valentin. Anderhalve pagina lang, waarin hij uitlegt dat Rwanda een fantastisch land is, en dat vluchtelingen van overal er welkom zijn. Dan hoe Rwanda technologie gebruikt om de landbouw te verbeteren in tijden van klimaatverandering, en hoe overal zonne-energie gebruikt wordt om de prijs van elektriciteit in de hand te houden, vooral nu alles duurder wordt met de oorlog in Oekraïne. Hij eindigt met de opmerking dat hij graag "news events" met mij bespreekt, zoals de problemen tussen de Belgische en Rwandese regeringen over het lot van Paul Rusesabagina, de man beschreven in de film 'Hotel Rwanda'. Ik heb op het internet moeten opzoeken waarover die problemen gaan.

Maria-Pia Waelkens
Voorzitter vzw School Aid